

## ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ

### ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ !!!

Κάθομαι και βλέπω κάθε μέρα τι γίνεται στην Ελλαδίτσα μας, πράγματα που δεν υπήρχε περίπτωση να γίνουν ποτέ και μπαίνω σε σκέψεις. Μια από αυτές είναι αν τελικά αποτελέσουμε εμείς οι Έλληνες ένα μέρος ενός πειράματος μικρής κλίμακας, βλέποντας πως αντιδρά ένας λαός υπερήφανος προφανώς θα καλυτερέσουν τις μεθόδους τους για το επόμενο θύμα. Όλη την ώρα μας περνάνε μέτρα ανήκουστα και δυσβάσταχτα, δεν μας υπολογίζει κανείς, καταργούν την ιστορία του έθνους μας, μας έχουν βάλει να στραβοκοιταζόμαστε οι απλοί πολίτες ότι φταίει ο τάδε που μπήκε στο δημόσιο ή ο παππούς και η γιαγιά που ζήσανε πέντε χρόνια παραπάνω, σκάνδαλα , μίζες, εισαγωγή τεράστιας ποσότητας λαθρομεταναστών που άλλοτε δρουν ανεξέλεγκτοι σε παράνομες πράξεις και κανείς δεν ασχολείται. Τα τελευταία χρόνια παρακολουθώ με προσοχή το θέμα των λαθρομεταναστών και όχι των προσφύγων όπως θέλουν μερικοί να τους λένε.

Από τη μια έχουμε την αγανάκτηση των Ελλήνων με την κατάσταση αυτή από τη στιγμή που κινδυνεύουν βασικά δικαιώματά τους , το δικαίωμα στη ζωή, στη αξιοπρέπεια, στη καθημερινότητα. Από την άλλη έχουμε μια κυβέρνηση που μάχεται με νύχια και με δόντια για την προστασία των ανθρώπων αυτών παραμερίζοντας την ασφάλεια και τη ζωή 11.000.000 ανθρώπων εξαιτίας των συμφερόντων τους. Προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα πολυπολιτισμικό κράτος, κάποιοι θέλουν να μεταφέρουν άκριτα στη χώρα μας πρότυπα κοινωνιών που δεν έχουν καμία σχέση με την ιστορία μας, την ψυχοσύνθεσή μας, τις κοινωνικές ανάγκες μας. Μπορεί μια κοινωνία σήμερα να αντέξει ένα συγκεκριμένο όχι απεριόριστο αριθμό μεταναστών από άλλες χώρες, αλλά πρέπει να τους ενσωματώνει σε ένα και μοναδικό πολιτιστικό πρότυπο. Ο μονοπολιτισμός σώζει τις κοινωνίες, διατηρεί τις ισορροπίες και απομακρύνει τη διάσπαση και την γκετοποίηση. Στην Ελλάδα, δυστυχώς δεν διδασκόμαστε από την ιστορία. Η μονοπολιτισμικότητα της Αρχαίας Ελλάδος και του Βυζαντίου διέσωσαν τη συνέχεια του Ελληνισμού.

Αυτή η Ελλάδα που σήμερα υποστηρίζει την μετανάστευση και τη χειροκροτεί , το 1922 πούλησε χιλιάδες ζωές αθώες στα γιαταγάνια των Τούρκων. Οι πολιτικοί στην Ελλάδα με τους φίλους τους συμμάχους παρέδωσαν άνευ όρων ένα ολόκληρο πολιτισμό στα χέρια των βαρβάρων προς δικά τους πάλι συμφέροντα. Όσοι προσπάθησαν να ξεφύγουν από τη Σμύρνη ερχόμενοι στην Ελλάδα δεν μπορούσαν να παραμείνουν, γιατί 5 μήνες πριν είχε βγει νόμος ότι κανένας δεν θα έρχεται στα Ελληνικά χώματα χωρίς διαβατήριο (ΤΥΧΑΙΟ;).

Οπότε θεωρούσαν τους Μικρασιάτες λαθρομετανάστες – τουρκόσπορους όπως τους έλεγαν. Ερχόμενοι στην Ελλάδα δεν βρήκαν ούτε κέντρα υποδοχής , ούτε σπίτια, ούτε επιδόματα μεταναστών, πάλεψαν μόνοι τους με τον πολιτισμό , το ήθος και τη δύναμη που είχαν φέρει από τα ιερά εκείνα χώματα με μόνο τους όπλο την αγάπη τους για την “ΜΗΤΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ” και τις αναμνήσεις τους από την πατρίδα. Δεν είχαν πίσω τους κανένα να τους υποστηρίξει , ήταν ξένοι μέσα στην ίδια τους τη πατρίδα. Δεν εισέβαλαν στην Ελλάδα για μια καλύτερη ζωή γιατί την είχαν αυτή τη ζωή με τα πλούτη της, τις ανέσεις της, την παράδοσή της, την πίστη της, αλλά ξεριζώθηκαν χωρίς να το θέλουν μέσα σε 3 μέρες, στο όνομα των συμφερόντων των «μεγάλων» που προκειμένου να πετύχουν τις φιλοδοξίες τους θυσιάζουν αθώες ψυχές ασήμαντες γι’ αυτούς. Ερχόμενος στο σήμερα βλέπω “αγανακτισμένους” μετανάστες να μιλάνε για δικαιώματα, για δουλειές, για στέγη, για φαγητό κτλ. Σαν να τους τα χρωστάμε. Κανένας δεν τους ανάγκασε να έρθουν στη χώρα μας και να την αλλοτριώσουν, να τη προσβάλουν, καίνε με περιφρόνηση και μίσος τη Σημαία που τους σκεπάζει αυτή τη στιγμή, φτύνουν την πίστη των ανθρώπων που τους

φροντίζουν καθημερινά. Δεν έχουν μάθει να σέβονται τη Γή που τους ταΐζει. Αν δεν τους αρέσει μπορούν κάλλιστα να γυρίσουν πίσω κανένας δεν τους κρατάει εδώ με το ζόρι (ή μήπως ναι ;).

Αυτούς τους ανθρώπους με αυτές τις ιδέες θέλουν να τους κάνουν Έλληνες να ψηφίζουν, να ζουν, να έχουν δικαιώματα σαν όλους τους άλλους. Όμως **“ΕΛΛΗΝΑΣ ΓΕΝΝΙΕΣΣΕ ΔΕΝ ΓΙΝΕΣΣΑΙ”** Έλληνες ήταν οι “Τουρκόσποροι” που ήρθαν το 1922, Έλληνες ήταν οι μετανάστες που έφυγαν για Γερμανία, Αυστραλία, Αμερική, γιατί το λέγεσαι Έλληνας στα χαρτιά δεν είναι τίποτα. **Έλληνας είναι συναίσθημα , ευθύνη , πίστη , παράδοση, ιστορία.** Όλα αυτά οι λαθρομετανάστες δεν τα έχουν και ούτε πρόκειται ποτέ να τα αποκτήσουν. Γιατί δεν είναι το ελληνικό στοιχείο στο DNA τους και ούτε θα συμβεί ποτέ αυτό.

Είμαι Έλληνας από γενιά Μικρασιατών Προσφύγων που πολέμησε το 1940 στην Αλβανία και είμαι πολύ περήφανος γι αυτό. Κανένας δεν πρόκειται να το αλλάξει αυτό ποτέ, ούτε με τους χαρακτηρισμούς ρατσιστής, ούτε με εκφοβισμούς, γιατί έχω μάθει από τους προγόνους μου να αγαπώ, να αγωνίζομαι, να προστατεύω και με την ίδια μου τη ζωή αν χρειαστεί τα χώματα, την ιστορία, την πίστη της πατρίδας μου. Ο ρατσισμός δεν κερδίζει έδαφος όταν προστατεύουμε τις εθνικές και θρησκευτικές αξίες της πλειοψηφίας του λαού μας. Αντιθέτως κερδίζει έδαφος όταν αγνοούμε τα δικαιώματα των πολλών στο όνομα ενός κίβδηλου ανθρωπισμού που αφήνει την Ελλάδα ξέφραγο αμπέλι και οδηγεί σε αύξηση της εγκληματικότητας και σε διάλυση του κοινωνικού ιστού. Χάσαμε τα βήματά μας ως άνθρωποι, χάσαμε τα βήματά μας ως Έλληνες, ο Ελληνισμός σβήνει σιγά σιγά και μαζί του όλη η Ευρώπη .

Είμαστε Έλληνες και πρέπει να είμαστε ενωμένοι και δυνατοί και όχι να θάβουμε ο ένας τον άλλο ...αλλά να “πεθαίνουμε” ο ένας για τον άλλον. Έχουμε χρέος απέναντι στους νέους μας να συνεχίσουμε αυτή τη πορεία, αυτόν το πολιτισμό. Η ελληνορθόδοξη ταυτότητα μας διδάσκει κατανόηση και ανεκτικότητα προς τους άλλους πολιτισμούς. Όχι όμως εις βάρος των εθνικών μας συμφερόντων και της ιστορική μας αυτοσυνειδησίας. Ας διδάξουμε λοιπόν στα παιδιά μας την ελληνορθόδοξη παράδοση και την Ιστορία του Έθνους μας και ας αξιοποιήσουμε την ευρωπαϊκή βοήθεια για τον περιορισμό της λαθρομετανάστευσης.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Εμμανουήλ Ν. Πέτρου  
Εφ. Υπολοχαγός (ΠΖ)  
[manolisred@hotmail.com](mailto:manolisred@hotmail.com)